

## **ZONDAG 16 SEPTEMBER / 37 STECANTECLAERMARSEN**

### **DEINZE / WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE**

#### **GORDEL DER LEIESTREEK / AFSTANDEN 4-7-12-16-20--24-32 km**

We starten onze tocht vanuit het VTI waar na 50 m reeds een eerste splitsing volgt, de 4 – 7 km trekken richting Leie en komen voorbij de Deinse OLV kerk een merkwaardig monument opgetrokken in Scheldevroeggotiek, ze wandelen over het St Poppoplein met zijn wandelpromenade en volgen de Leiedam en even verder de trekweg langs de Leie. Via de groene Tenbossewijk bereiken ze de rustpost VTI in Deinze.



Van hieruit gaan de 7 km richting markt en stappen over het Reinbachplein, langs het dienstencentrum Leiespiegel en verder het pad langs de Leie naar het 36 ha grote recreatie en dierenpark de Brielmeersen met zijn Ooievaars en reigerkolonie, zijn mooie siervijvers, een oase van rust. Verder wandelen ze langs het Kaandelpark en het Congoplein en zo bereiken ze terug de startzaal.

De 12 – 16 – 20 – 24 – 32 km wandelen richting het Schipdonkkanaal volgen de vaart waar aan de Filliersdreef de 12 km afsplitsen. Via het Hazelwegpad gaan ze richting Bathio met het handbediende veer steken ze de Oude Leie over en stappen verder door het prachtige natuurgebied rond Vosselareput richting Astene Sas met zijn in 1861 opgericht handbediend ophaal bruggetje, om dan door een paar villawijken de rustpost in Astene te bereiken.



De 16 – 20 – 24 – 32 km volgen verder de vaart en stappen door bosrijk gebied en kleine autoluwe wegen richting Bachte-Maria-Lerne, door open kouter gebied wandelen we voorbij de mooie hovingen van het kasteel "Ter Meere" om zo verder de rustpost in Bachte-Maria-Lerne te bereiken.

De 24 – 32 km doen hier nog een lus naar het schilderachtige Deurle met zijn vele onverharde dreven, een oase van rust. Na een 2de stop trekken alle afstanden door de prachtige 900 m lange Ooidonkdreef, gekasseid in 1567 en beplant met lindebomen in 1750, we stappen door de blauwe Poort de enige overgebleven van de zeven poorten die het oorspronkelijke domein omsloten. Zo komen we langs het kasteel van Ooidonk gebouwd in Vlaams-Spaanse

renaissance stijl een echte parel thans bewoond door Graaf t’Kint De Roodenbeke. Via de Henri- en de Leiemeersdreef bereiken we het Basiel De Craene pad even voorbij de Leiebocht stappen we over een klein steil bruggetje richting Astene Sas waar we de 12 km stapper vervoegen en zo samen de rustpost in Astene bereiken.



Hier doen de 20 – 32 km nog een lus door het stadsbos met zijn vele onverharde paden en dreven.

Daarna keren alle afstanden terug door de bosrijke omgeving van Astene Dreef, een 800 m lange geklasseerde lindendreef, en zo komen we voorbij het “Goed Te Gampelare” een mooi omwalde hoeve die omstreeks 1430 in het bezit was van Joos Vlijdt en Elizabeth Borluut, dit zijn de opdracht gevers van het “Lam Gods” en zij staan beiden op het schilderij afgebeeld. Via het spoorwegpad keren we terug richting Petegem, achter de Sint Martinuskerk volgen we het pad langs de visvijvers en via het Antoon Van Parijepad, de Tolpoortbrug en de markt komen we terug aan in het VTI.