

16^{DE} KUNSTTOCHT *** ZONDAG 8 APRIL 2018**

WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE (WND) 3140

STARTZAAL EMMAUSINSTITUUT (VROEGER VIBSO)

LEIHOEKSTRAAT 7B MACHELEN ^A/_D LEIE

Vanuit het Emmäus instituut in de Leihoekstraat starten we onze tocht. Alle afstanden volgen het kleine paadje langs het kerkhof en wandelen verder door mooie bosdreefjes tot een eerste splitsing. De 6 en 25 (1 ste x) gaan linksaf door



het natuurgebied van Machelen Put met zijn vele paadjes langs een visvijver waar men een mooi zicht heeft op een unieke zit kade. Na een tweede splitsing aan de Brugstraat slaan de 6 km links af trekken over de brug en wandelen richting Veerstraat waar de 25 km er terug bij komen. De 25 km gaan aan de splitsing rechtdoor dwarsen de weg en volgen het Raveelpad

langs het Oude Leie viswater. Via de Ardeense Jagerstraat volgen ze de trekweg langs de Leie richting Olsene. Langs kleine landbouwwegen keren ze terug naar Machelen waar ze de 6 km terug vervoegen, via de Zandweg en een mooi wandelpad komen ze over het Van Imschootplein vanwaar men zicht heeft op het monument van de in Machelen overleden Nederlandse dichter Gerard Reve en even verder het standbeeld van Frans de Mulder, de Machelse wielerglorie winnaar van de Ronde van Spanje in 1960. We wandelen verder door het dorpspleintje met zijn mooie grondfontein en via het Raveelmuseum bereiken we de rustpost. Van hieruit bewandelen de 6 km een tweede maal het landelijke Machelen langs kleine rustige wegen.

De 9 – 12 – 15 – 20 – 25 (2 de x) gaan aan de splitsing Machelen Put rechtdoor



langs kleine bospaadjes richting de Leie, stappen de brug over en slaan rechts af en volgen de trekweg langs de Leie. Door de onverharde Meirekouter gaan ze richting Grammene . Via het pad Natte Meersen komen ze in de Koffiebeekstraat voorbij een oud vlasbewerkingsbedrijf een getuige van een ver verleden. Op deze Vlasroterroute langs een smal paadje stappen we voorbij de kerk dwarsen de weg en gaan via het Schepenwegeltje en de Oude Koeweg naar de Vondelvallei. Via de warande en de Oude Heirbaan bereiken we de rustpost Vlasschuur in Gottem.

Hier maken de 15 – 20 en 25 km een lus richting Wontergem langs de Warande en het pad Den Duiker, over het knuppelpad en door de mooie groene omgeving



van de Vondellos. Via Terdonck en de Meersstraat komen ze een tweede maal in de Vlasschuur in Gottem.

Hierna keren alle afstanden terug tot de splitsing Neerschelde waar de 9 km afsplitsen en de Leieoever volgen richting Machelen. De 12 – 15 – 20 en 25 km gaan aan de splitsing rechtdoor richting

Heirbaan. Via Ongarij en de Lievevrouwstraat stappen we naar de Leiewegel door een prachtig natuurgebied volgen we het visserspad door een bosje en komen zo voorbij het stilste gebied van Zulte. Aan het einde van dit prachtige onverharde visserspad volgen we de trekweg langs de Leie richting Machelen, stappen door het bos trekken de brug over om dan via de groene omgeving van de Leihoeck terug de startzaal te bereiken. PRETTIGE WANDELING